

Beste NSE,

Een tijd geleden heb ik bij jullie een fantastische prijs gewonnen voor het invullen van de Nationale Studenten Enquête. Ik kreeg 2000 euro reistegoed die ik kon besteden bij Kilroy. Afgelopen zomer ben ik met deze prijs op reis gegaan richting Zuid-Amerika. In totaal ben ik vier en halve maand in het buitenland geweest. In deze tijd heb ik negen landen bezocht, drie meerdaagse tours gedaan, veel nieuwe mensen leren kennen en ontzettend mooie natuur mogen zien. In de tijd dat ik in het buitenland heb gezeten heb ik zoveel mogen meemaken dat ik zelf nog geen idee heb waar ik moet beginnen met het vertellen van alle verhalen.

Mijn reis begon in Rio de Janeiro in Brazilië, na een vlucht van 12 uur landde ik op het vliegveld van Rio. Aangekomen werd ik verwelkomd door taxichauffeurs die zich mij massaal een ritje in hun taxi aanboden. Omdat ik s' avonds laat landde had ik een reservering geregeld in een hotel op het vliegveld. De volgende dag nam ik een taxi naar mijn hostel. Tijdens deze rit reden wij door een aantal sloppenwijken van Rio heen. De enorme verschillen tussen Brazilië en Nederland zijn nauwelijks te beschrijven. De "cultuurshock" was een feit, het zorgde voor een relatief onveilig gevoel in Rio. Na een week was ik redelijk gewend aan het land, en voelde ik mij op m'n gemak. Tijdens deze week heb ik veel van Rio kunnen zien zoals Copacabana beach, en het Christusbeeld wat uitkijkt over de stad.

Na een week in Rio te hebben gezeten besloot ik richting het zuiden te reizen, richting het eiland Illa Grande. Een eiland met paradijselijke stranden en een groot stuk jungle. Op dit eiland belandde ik in een Israëliisch hostel waar ik veel goede vrienden heb leren kennen. Samen zijn we naar verschillende stranden gegaan, en hebben we een tocht door de jungle gelopen. Na een aantal dagen besloot ik weer verder te reizen. Eerst richting het zuiden naar Sao Paulo en Florianopolis om vervolgens

richting de grens met Argentinië te reizen. Op de grens zijn de enorme watervallen van Iguazu te vinden. Een verzameling van 275 watervallen liggend op de grens van Argentinië en Brazilië. Een enorm indrukwekkend gebied waar je zowel boven als onder de watervallen kan lopen. Hier ben ik voor het eerst een landsgrens overgestoken tijdens mijn reis.



Vervolgens ben ik richting het oosten getrokken. De eerste stad die ik heb bezocht was Salta. In Salta heb ik 5 dagen doorgebracht. Vervolgens ben ik richting het noorden gegaan, het Andes gebergte in. In een klein bergdorpje Tilcara wilde ik een aantal wandelingen maken door de bergen heen. Aangekomen bleek echter dat er een lokaal dorpsfeest aan de gang was. Het hele dorp kwam samen om muziek te maken op het dorsplein, mensen reden op paarden en in kledendracht door het dorp heen en er waren allerlei feestelijke activiteiten aan de gang. Daarop besloot ik om de wandeling uit te stellen zodat ik het feest kon meemaken. Aan het eind van het feest maakte ik kennis met de Duitse Melissa. Melissa kwam met het idee om samen naar de Atacama woestijn te gaan. Mijn eerste plan was om vanuit Tilcara naar Bolivia te gaan. Maar de Atacama woestijn klonk ook erg goed. De volgende dag ben ik dus met Melissa richting San Pedro de Atacama gereisd.

San Pedro de Atacama is een plek op 2400 meter hoogte in de woestijn. Gelukkig was het op het moment dat ik deze plek bezocht winter, zodat het overdag niet te warm was. Vanuit dit bergdorpje konden verschillende natuurparken worden bereikt. Zo zijn we met een aantal mensen een dag wezen mountainbiken naar de Vallei van de Maan, hebben we vulkanische Hot Springs bezocht en zijn we wezen sandboarden in de woestijn.

Zoals ik al verteld heb wilde ik graag richting Bolivia. Mijn voornaamste reden om naar Bolivia te gaan was om de zoutvlakte van Uyuni te bekijken. Omdat mijn plannen waren gewijzigd moest ik nu vanuit Chili naar Bolivia gaan. Ik besloot om samen met Melissa een tour te gaan doen om de zoutvlakte te bekijken.

's Ochtends vroeg vertrokken we in een busje richting de grens van Bolivia. Nadat we de grens waren overgestoken, stapten we in jeeps om aan de tour te beginnen. In de kou en harde wind kregen we eerst nog een ontbijt, vervolgens reden we het park binnen. De komende dagen zouden we vulkanen, bijzondere meren, geisers en wilde dieren zien. Overdag was het door de wind en de hoogte (3000-4000 meter) enorm koud. Vooral de eerste dag was dat enorm wennen. Gelukkig gingen we voor de lunch weer



langs hot Springs. Terwijl het zo enorm koud was zaten wij met onze groep in onze zwemkleding in een bad van ongeveer 25 graden. Na een half uur in het heerlijke warme water gingen we weer verder. Dit was voorlopig de laatste keer dat we het warm zouden hebben. 's Avonds sliepen we in hostels zonder warm water en elektriciteit, terwijl het buiten min 15 graden kon worden. De prachtige natuur maakte alle kou die we moesten verduren goed, vooral de laatste dag van de tour was enorm indrukwekkend! We vertrokken om half zes naar de zoutvlaktes van Uyuni, om de zonsopgang te kunnen zien. We hadden geluk, het had de dagen ervoor namelijk veel geregend waardoor een groot deel van de zoutvlakte bedekt was met water. Tijdens de zonsopgang waren er zo enorm veel kleuren te zien, die elke minuut weer veranderden. Het water werkte als een spiegel, wat de zonsopgang nog indrukwekkender maakte. Na de zonsopgang zijn we verder de zoutvlakte op gegaan, waar we een aantal leuke foto's hebben gemaakt.



Vrij snel na de Uyini tour ben ik richting de Amazone gegaan. Daar wilde ik graag mijn volgende tour doen. Wederom duurde de tour vier dagen. Op een boot ben ik met drie anderen door de jungle getrokken. Tijdens deze tour hebben we enorm veel dieren gezien. Kaaimannen, alligators, capibara's, papagaaien en nog veel meer. Samen met een gids die zelf uit de jungle kwam zijn we door de jungle gegaan. De eerste avond zijn we 's avonds met de boot op zoek gegaan naar alligators en kaaimannen. Met een zaklamp schenen we langs de waterkant, zodat je de ogen van deze dieren zag oplichten. Verder zijn we op zoek gegaan naar een anaconda en hebben we piranha's gevangen. Het was alsof we vier dagen in de dieren tuin waren. Wanneer we terug kwamen bij ons hostel lag er regelmatig een alligator op ons te wachten. Helaas was de tour na vier dagen alweer voorbij, ik had er graag nog langer gezeten. Ik had echter haast want mijn volgende tour begon binnen twee dagen. Zodra ik de jungle uit was ben ik meteen in de bus naar Cuzco gestapt. Na een reis van meer dan twintig uur (!) kwam ik aan in deze prachtige stad.



Vanuit Cuzco begon mijn tour naar Machu Pichu. Voor deze tour zou ik vier dagen door het Andes gebergte lopen, om de originele Inca Trail te volgen. Weer werd ik 's ochtends vroeg opgepikt in een busje. Daar ontmoette ik de gids en de mensen die ook de tour zouden doen. Na een kennismaking met de groep begonnen we te lopen. De eerste twee dagen werd er vooral geklommen, op dag twee moesten we 1200 meter klimmen, tot een hoogte van 4200 meter. We sliepen in tentjes die werden opgezet door de dragers.



Zelf hoefden we gelukkig niet onze spullen te dragen. Een groep mannen ging met onze tassen, de tenten en alle andere benodigdheden voor ons uit. Elk van de dragers had dertig kilo op z'n rug. Op sandalen of sneakers liepen deze dragers dan voor ons uit. De Inca Trail was voor ons al enorm zwaar, maar deze mannen deden dezelfde tour met dertig kilo op hun rug. Onderweg zijn we verschillende ruïnes tegen gekomen. Onze gids kon voor elke ruïne die we tegenkwamen vertellen

wat de functie was, en waarom het op deze plek stond. Op de laatste dag zouden we bij Machu Pichu aankomen, 's ochtends vroeg pakten we onze spullen op, en vertrokken we naar de Sungate. Vanaf daar konden we de zon zien opkomen boven Machu Pichu, na zonsopgang hoefden we nog maar een klein stuk te dalen om daadwerkelijk in de stad te komen. Daar kregen we een rondleiding door deze bijzondere plek.



Na de Inca Trail ben ik nog een aantal weken in Peru gebleven. Ik moest echter wat opschieten omdat mijn vlucht naar Cuba ook snel zou vertrekken. Vanuit Ecuador ben ik uiteindelijk naar Cuba gereisd.

Naar Cuba reizen voelt als het maken van een reis door de tijd. Het land heeft jaren last gehad van internationale sancties, wat ervoor heeft gezorgd dat het land weinig ontwikkeling heeft doorgemaakt. Internet is bijvoorbeeld op heel weinig plekken beschikbaar, voor wifi moest ik naar een park toe. Overal rijden nog oldtimers rond, en er zijn enorm veel koloniale gebouwen te zien. Dit maakte het land voor mij aantrekkelijk om heen te gaan. Cuba is als land echt uniek, er gebeuren dingen die ik nog nooit had gezien. Zo is het er gebruikelijk om een collectieve taxi te nemen. Je stapt met een aantal vreemden in dezelfde auto, die je op een centraal punt afzet. Mensen gaan nog met paard en wagen de weg op, en hostels kennen ze in Cuba nog niet. Slapen deed ik dan ook in casa's, dat is bij mensen thuis die een kamer over hebben voor reizigers. De eigenaren van deze casa's waren enorm vriendelijk en probeerden je met alles te helpen. Je mocht met ze mee-eten, maakten een ontbijt en regelden uitstapjes voor je. Uiteindelijk heb ik drie weken in Cuba gezeten, na Cuba had ik nog twee landen te gaan.



Vanuit Havana ben ik naar Mexico-Stad gevlogen, om na twee dagen in deze fantastische stad te zijn geweest door te vliegen richting Miami. Vanuit Miami ben ik langzaam naar New York gegaan. New York is echt een fantastische stad, constant heb je het idee dat je in een film loopt. Zoveel plekken en gebouwen ken je uit films. Times Square, Ground Zero en Central Park zijn van die plekken waar je de weg eigenlijk al kent vanuit de films. Eén van de hoogtepunten in New York was voor mij het bezoeken van het nieuwe World Trade Center. Vanuit het observatiedeck kon de hele stad worden bekeken.

Na vier dagen in New York moest ik helaas weer richting Nederland. Na vier en halve maand zat mijn reis erop. Wat ik hier heb beschreven zijn slechts de hoogtepunten. Tijdens deze reis heb ik zoveel meegemaakt, het is onmogelijk om alles te beschrijven in een paar A4tjes. Voor een extreem korte samenvatting heb ik hieronder nog een aantal feitjes van mijn reis.

- Aantal landen: 9
- Aantal vluchten: 8
- Aantal dagen: 127
- Aantal steden: 42
- Hoogste punt: 5000 meter
- Warmste temperatuur: 43 graden
- Koudste temperatuur: -15 graden
- Aantal verschillende soorten accommodatie: 5
- Meest gebruikte vervoersmiddel: bus
- Minst gebruikte vervoersmiddel: paard
- Grootste afstand te voet binnen één dag: 28 kilometer
- Aantal voedselvergiftigingen: 1
- Favoriete land: Bolivia